

MIN NOMINERING PÅ BILSPORTGALAN I ÖREBRO

Helgens evenemang började på fredagen den 22 januari 2010 med att jag åkte buss ner till Umeå, där LMKs ordförande Inger Olofsson och jag tog flyget till Stockholm för att sedan fortsätta resan med bil till Örebro. Där det blev en övernattnings hos min farfars bror innan jag skulle delta på Svenska Bilsportförbundets arbetsdagar under lördag och söndag.

På lördag när jag kom till SBF möteslokal så presenterade Inger mig för många nya människor som sitter i olika styrelser, kommittéer och utskott. Eftermiddagen fortsatte med mingel och prisutdelningar, sedan tog jag en liten paus på hotellrummet som jag checkat in på tidigare under dagen.

Kvart i sju på kvällen möttes jag upp i foajén av SBFs Miljökommitté och delar av ungdomskommittén, sedan bar det iväg till galakvällen. Nästan alla blev fotograferade när vi gjorde entré i galahallen på den röda mattan som låg utlagd på golvet. I hallen så sökte vi upp vårt bord som var nummer tolv, och vi slog oss ner.

Kvällen fortsatte sedan med en tre-rätters middag, mera prisutdelningar och massor med underhållning. Jag tyckte att det var helt otroligt att jag var där. Vid bordet så pratades det till höger och vänster och det fanns en lätt trevlig stämning med många glada skratt och med många vackra människor som rörde sig bland borden. Lokalen vi var i var väldigt stor och jag tror att vi var cirka 600 personer var inbjudna.

Lugnt och med ett stort intresse, både såg och lyssnade jag på utdelningar av olika priser, som utdelades på scenen, allt från unga kartingförare till stora grabbarmärke, minnesfonder och andra utmärkelser.

När Thed Björk trädde in på scenen började läsa motiveringen för Årets Ungdom 2009, så kände jag i juryns motivering att någonting berör mig och kommer att hända. När mitt namn kom upp så ställde jag mig direkt upp och började gå mot scenen som om det var inövat. Upp för trappan och rakt fram till Thed som ger mig en stor kram, där fick jag en vacker blombukett, en liten röd bil i frostat glas samt en tavla med juryns motivering till:

Årets Ungdom 2009

MIKAELA ÅSTRÖM

"En ödmjuk person som visat sig vara en initiativtagare med en stor portion nyfikenhet och en kunskap som är föredömlig. Varje uppdrag hon får följer hon upp. Som funktionär är hon mycket ansvarstagande och vill ha kontroll över att saker och ting görs och blir rätt. Hon är med sitt mjuka men ändå raka bemötande mot mötesdeltagare väldigt omtyckt. Att få ha Mikaela Åström i sin klubb med sitt engagemang och glädje kan göra många avundsjuka"

Ganska skakig i benen var jag när jag gick ner från scenen tillbaka till bordet och började inse vad som egentligen hade hänt. Jag fick en stor kram av vår ordförande och för att inte tala om alla gratulationer och kramar som kom därefter, eftersom de flesta runt bordet visste redan om att jag skulle få priset. Sedan för att inte tala om alla sms som kom från familj, vänner och klubben.

Såhär i efterhand har jag ett glädjerus i kroppen än fast jag inte riktigt har smält händelsen och utmärkelsen ännu. Det känns helt ofattbart men ändå så underbart, att lilla jag har fått ett sådant stort pris. Ingen kan ana hur glad och överraskad jag blev och fortfarande är. Jag har fått en uppmuntran och definitivt ett minne för livet.

Jag vill rikta ett stort tack till min familj och mina vänner. Sedan vill jag säga ett stort tack till Lycksele Motorklubb som nominerade mig men även dem i klubben som har stöttat och puschat mig.

/ Mikaela "Lillis" Åström